

# De ziener van Patmos

Acht overdenkingen over Openbaring

Ds. A. Moerkerken

Uitgeverij Den Hertog Houten

ISBN 9789033125811. 139 pag., €16,50



Het boek Openbaring heeft alle eeuwen door de aandacht getrokken, misschien juist wel door het apocalyptische karakter van het boek. Er liggen geheimen in het boek verklaard die soms tot geweldige speculaties hebben geleid, maar die hebben het vaak mis. Ds. Moerkerken gaat juist niet speculeren, maar legt eenvoudig en eerbiedig het Woord van God uit. De acht overdenkingen behandelen teksten uit de hoofdstukken 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14 en 22. De schrijver staat bekend

om zijn exegetische nauwgezetheid en dat blijkt opnieuw uit deze overdenkingen. Tekenend is ook de ernst waarmee hij de Schrift uitlegt, steeds wijzend op de twee wegen die er zijn. In de preek over de wijnoogst horen we bijvoorbeeld hem vragen: 'Waar zullen wij bij horen? Bij het gerijpte tarwegraan dat nu nog staat te rijpen op de wereld? Of bij die druiven die straks vertrapt zullen worden in de wijnpersbak van de toorn van God? Het is zo heel aangrijpend. Er is geen middenweg voor nette kerkmensen.' We willen deze bundel van harte aanbevelen voor gebruik in de leesdiensten en voor persoonlijke studie in het boek Openbaring. Jongelui, deze stof lijkt zo heel moeilijk, maar in dit boek krijg je een eenvoudige uitleg!